



# Grecofile

Griekse taal, cultuur en geschiedenis

## De oorzaak van de aardbevingen!

Kosmas Navrouzoglou

Docent Griekse taal, cultuur en geschiedenis

Enkele dagen geleden heeft er een aardbeving op Kreta plaats gevonden en enige tijd terug ook in Athene. Echter waar komt deze opschudding van de aarde vandaan en wat geloofden de oude Grieken?

Volgens de Griekse mythologie was de gigant Enceladus (Grieks: Εγκέλαδος) hiervoor verantwoordelijk. Nadat hij ten strijde ging met de olympische goden en verslagen werd, werd hij door godin Athena nagejaagd waarop zij het eiland Sicilië op hem wierp zodat hij niet kon ontvluchten. Sindsdien ligt hij daar onder de berg Etna waar hij zo nu en dan in zijne machteloze woede vlammen uitbraakt.

Vandaag de dag wordt er nog steeds gezegd dat *de Enceladus heeft toegeslagen* elke keer dat er een aardbeving is. Toch is het Griekse woord voor aardbeving *σεισμός* waar ook het woord *seismologie* en *seismoloog* afstammen.

[www.grecophile.eu](http://www.grecophile.eu)